

EDVARD MUNCH

Cansel KÜÇÜKTAŞKAPU

EDVARD MUNCH

# Hayatı

Edvard Munch, 12 Aralık 1863 tarihinde Loten, Norveç'te doğan ve 23 Ocak 1944 tarihinde Oslo, Norveç'te vefat eden ünlü bir Norveçli ressamdır. Munch'un çocukluğu kolay geçmemiş, acılarla ve yakınlarınınin kaybıyla doluymuş. Bu da Munch'ın eserlerine karanlık ve melankolik bir hava kazandırmış.





# Edvard Munch



Hasta çocuk



Hasta odasında ölüm



# Eđitimi



Munch, babasının isteđi dođrultusunda mhendislik eđitimi almak zere Christiana Teknik Koleji'ne girmiř. Ama bir yıl đrenim grdkten sonra resim tutkusu nedeniyle babasının bu isteđine karřı ıkıp ressam olmaya karar vermiř ve Norve'te sanat enstitsne kaydını yaptırmıř.

Bu dnemde ađırlıđı natralizm olan bir yerel ekoln kurucusu olan resamlardan Christian Krohg, Frits Thaulow ve Erik Werenskiold 1882'de Sonbahar Sergisi'ni amıřlar. Sergi devam edecek olan bir serinin ilkiymiř. Munch da bu grubu benimsemiř.

# Eđitimi



Sabah

Christian Krohg'dan birkaç ay ders almış ve renk kullanımını öğrenmiş. Ancak ihtiyaç duyduğu eğitimi alabilmek için yurtdışına gitmesi gerektiğini düşünüyormuş. 1885'te onu destekleyen Frits Thaulow'un yardımı ve birkaç yerden aldığı bursla ilk kez Paris'e gitmiş.

Thaulow manevi ve maddi desteğinin yanısıra, onun ilk başarılarından biri olan 1884 tarihli "Sabah" resmini de satın almış. Fransa başkentine yaptığı bu yolculuk Munch'un çalışmalarını derinden etkilemiş. Dönemin öncü isimlerinin eserlerini görmüş. Aynı zamanda Van Gogh ve Gauguin hayranıymış.





“Okuyan erkeklerle yün ören kadınların bulunduğu iç mekanlar yapmaktan vazgeçmeliyiz. Biz yaşayan insanların soluk alan, hisseden, acı çeken ve seven insanların resmini yapmalıyız.”

İzlenimcileri, art-izlenimcileri ve sembolistleri izlemiş. İzlenimci resimleri görmesi sanatının gelişim yönünü değiştirmiş. Krohg'un ifadesiyle *Norveç'in ilk ve tek izlenimcisi* olarak ülkesine geri dönmüş.



# İlk sergisi



*Köprüdeki kızlar*

Munch, 1889'da ilk kişisel sergisini Christania'da açmış. Sergide yüz on yapıtı yer almış. Genç bir sanatçı için bu oldukça büyük bir başarı ve hem olumlu hem olumsuz eleştiriler almış. Bu sergi devlet bursu almasının yolunu açmış ve ekimde tekrar Paris'e gitme şansını yaratmıştı.

Paris'te portre ressamı Léon Bonnat'ın atölyesinde çalışmaya başlamış. Yazı, bundan sonra pek çok kez yapacağı gibi, Norveç sahilindeki Asgardstrand kasabasında geçirmiş. Kasım ayında babasının aniden öldüğü haberini alınca psikolojik bir krize girmiş ve bir süre çalışmamış.



# Devam sergileri



*Monte Carlo'daki rulet masasında*

Norveç'te sergilerine devam ederken o dönem doğayı resmetmek ön planda olduğu için sergilerine yeterince ilgi gösterilmemiş. Bu onu bunalıma sokmuş.

Daha sonra 1892 yılında Berlin Sanatçılar Derneği, Munch'u eserlerini sergilemeye davet etmiş. Ancak bir grup eserin yer aldığı sergi olumlu eleştiriler almamış ve sergiyi düzenleyenler tarafından bir hafta sonra kapatılmış. Bu skandal daha fazla meşhur olmasını sağlamış.

Tablolarını sergilemeye her zaman devam etmiş.



# Çığlık



1893 yılında en ünlü eseri "Çığlık" üzerine çalışmaya başlamış. Resim, konusu yaşam, aşk, ölüm ve bunların uyandırdığı yoğun duygular olan "Yaşam Frizi" isimli bir serinin parçasıydı.

Bu anı birkaç yıl önce Christiania'daki bir yürüyüşün hatırası olan imge hakkında defalarca bir şeyler yazmış: *"İki arkadaşımın birlikte yolda yürüyordum, güneş battı. Birden gökyüzü kan rengi oldu ve bir hüznün soluğu hissettim. Durdum, çite dayandım, bitkindim. Fiyordun üzerindeki bulutlar kan damlatıyordu. Arkadaşlarım yola devam etti ama ben göğsümde açık bir yarayla, titreyerek oracıkta kaldım. Doğanın içinden kocaman olağandışı bir çığlığın geçtiğini duydum."*





*Madonna*



*Yıldızlı gece*



*Melankoli*



*Karl Johan'da akşam*



*Hayatın dansı*



# Tulla Larsen



*Edvard Munch*



*Tulla Larsen*

Tulla Larsen, ortak bir arkadaşlarının vasıtasıyla, 35 yaşındaki başarılı, şık ve iyi bakımdan ünlenmiş sanatçı Edvard Munch ile tanıştırıldığında 29 yaşındaymış. Aralarındaki ilişki hızla romantik bir boyuta evrilmiş. Tulla Munch'a aşık olmuş. Ancak bu ilişki, sık sık karmaşık ve sorunlu bir şekilde ilerlemiş.

Munch, kadınlara ve evliliğe olan tutumlarıyla biliniyormuş. Onun için kadınlar, erkeklerin yaratıcılığını engelleyen varlıklarmış. İlişkileri sıklıkla çatışmalıymış ve Munch, ilişkiyi bitirmek için farklı yollar aramış.



# Ölümü



*Munch'in otoportresi*

Munch sürdüğü uzun ve başarılı hayatında sağlık sorunları yaşamış.

Ölüm nedeni, yaygın inanışa göre akciğer kanseriydi. Munch, hayatı boyunca birçok sağlık sorunu yaşamıştı, ve sigara içme alışkanlığının bu hastalığın gelişimine katkıda bulunmuş olabileceği düşünülmektedir.

1940'larda, sağlığı hızla kötüleşti ve son dönemlerinde hastanede tedavi görmek zorunda kaldı.

Edvard Munch'un ölümü, Norveç sanat dünyasını ve dünya sanatını derinden etkiledi. Ancak eserleri, ölümünden sonra da sanat dünyasında önemli bir etkiye sahip oldu ve Munch'un mirası hala canlılığını koruyor.



# Munch ve İbsen

---



*Edvard Munch*



*Henrik İbsen*



# Munch ve İbsen



*Henrik İbsen*

Ibsen, oyunlarıyla tanınmış bir sanatçı olmasına rağmen, oldukça güçlü görsel bakış açısına sahipmiş. Ibsen'in sahne talimatları, genellikle "bir tablo gibi" olarak tanımlanan, olağanüstü derecede hassas ve zengin ayrıntılar içerir. Ayrıca İbsen'in ressam olma hayali de varmış.

Ibsen'in gerçek sahne mekanını kullanımı hiçbir zaman gereksiz bir arka plan veya dekor içermez, ancak ayrıntılı betimlemeler, eylem sürecinde önemli bir 'alt metin' oluşturan bir dizi anlam taşıyan görsel öneriyi iletir.



# Munch ve İbsen

---



*Munch'dan İbsen portresi*

Edvard Munch ise yazma dürtüsü hissetmiş. Munch, 1897'de sergilenen bir sergisinde, "Gördüğünüz hemen hemen her şey bir el yazması olarak başladı" demiş.

Ibsen'in yazıları, Edvard Munch'un resimsel hayal gücünün hayatı boyunca yararlandığı kaynaklardan biri olmuş.

Munch ve Ibsen arasındaki etkileşim, Munch'un Ibsen'in portresini çizmesiyle başlamış. 1898'de Munch, Ibsen'in oyunu John Gabriel Borkman'ı izledikten sonra onunla tanışmış ve ona portresini yapmak istediğini söylemiş.



# Munch ve Ibsen

---

Ibsen ve Munch için görme, dıřsal nesnelere yalnızca fotoęrafik bir řekilde kaydetmek anlamına gelmiyordu; aksine, i dünyalarını görmek ve ifade etmek anlamına geliyordu. Her ikisi de sanatlarının temelinde isel deneyimleri yakalamak ve ifade etmek yatıyordu. Dıř dünyadaki nesnelere sadece bir ara olarak kullanılır ve isel duygusal yoęunluęun bir ifadesi olarak eritilirdi.

Munch bir keresinde, "Gördüğümü deęil, gördüğümü resmediyorum" demiřti. Bu ifade, Munch'un dıř dünyadaki nesnelere resmederken asıl amacının, bu nesnelere aracılıęıyla kendi i dünyasını ifade etmek olduęunu vurgular. Sanatı, isel deneyimlerini ve duygularını dıřa vurmanın bir yolu olarak görüyordu.

Ibsen için de durum benzerdi. O da "řiirsel vizyonları" için benzer bir yaklařım benimserdi. Onun eserleri, karakterlerin i dünyalarını ve insanın karmařıklıęını anlatmak için kullanılan bir aratı. Ibsen'in oyunları, karakterlerin isel çatıřmalarını ve insan psikolojisini keřfetme amacını taşırdı.

Her iki sanatı da, sanatlarını kullanarak isel dünyalarını gösterme ve dıř dünya ile i dünya arasındaki iliřkiyi anlatma görevini üstlenmiřti. Bu nedenle, gördükleri sadece yüzeydeki nesnelere deęil, daha derin ve isel deneyimlerdi ve bu deneyimleri sanatları aracılıęıyla izleyiciye iletiyorlardı.



# Munch ve Ibsen



*Munch'un Ibsen'in Hayaletleri için Sahne Tasarımı*

Munch, Ibsen hakkındaki en güçlü resimli yorumlarını Hayaletler'deki senaryo için bir dizi eskizde üretmiş. Bu, Ibsen'in ölümünden bir yıl önce Berlin'deki ünlü tiyatro yönetmeni Max Reinhardt'ın bir siparişiymiş. Munch bu komisyon tarafından alınmış, çünkü Hayaletler özel bir şekilde kendi dramı haline gelmiş.

Yaşama arzusu çeken ama çalışamayan, kalıtımın laneti altında duran ve kendini yıkıma ve yıkıma mahkûm eden ressam Osvald Alving'in trajedisi, Munch için bir otoportre gibi olmuş. Kalıtımın laneti çocukluğundan beri bildiği bir şeymiş.



# Munch ve İbsen



Üç aşamalı kadın

Uzun bir süre görüşmeye devam etmişler. En önemlisi, 1895 sonbaharında, Munch'un 'Yaşam Frizi'nden resimlerden oluşan 'skandal sergisi' Kristiania'da gösterilirken buluşmalarıymış.

Munch, İbsen'in özellikle "Üç Aşamalı Kadın" tablosuyla ilgilendiğini söylüyor.

Munch, dört yıl sonra *Ölümler Uyandıığında*'yı okuduğunda, İbsen'in "dramatik sonsözü"ndeki üç kadın karakterin tabloya dayandığını keşfetmiş ve hayatının geri kalanında İbsen'in ondan ilham aldığına ikna olmuş.